

Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal  
Dwaze Tijd

## Tiempo loco

Bandoneonist Carel Kraayenhof en pianist Juan Pablo Dobal spelen met de tijd en nemen je in Dwaze Tijd mee naar gisteren, vandaag en morgen.

Hun muziek vindt zijn oorsprong in Argentijnse, Afrikaanse en Europese harmonieën en ritmes. De composities reflecteren de dwaze tijd waarin we leven en waarin ook het weer ('tiempo' in het Spaans) snel verandert.

De Argentijn zegt: 'Laat ons vandaag leven, morgen hebben we tijd om uit te rusten en onze belastingen te betalen'.

De Afrikaan zegt: 'Jullie hebben de horloges, wij hebben de tijd'.

De Noord-Europeaan zegt: 'We hebben geen tijd te verliezen, want vandaag is morgen al gisteren'.

Dit duo voert je vanuit de haastige stad mee naar de onmetelijke pampa, waar mens en dier nog alle tijd van de wereld hebben. Gun jezelf de tijd van je leven!

Carel Kraayenhof: bandoneon, componist en artistiek leider

Juan Pablo Dobal: piano en componist

Laurentiuskerk Kimsverd - zondag 9 februari 2020 15.30 uur

Toegang: € 17,50 , Vrienden € 12,50 en kinderen € 5.